

DE FEESTDAGEN VAN 17 APRIL EN 28 MEI

Hugo Lambrechts-Augustijns

We zouden op onze kalender moeten noteren dat België op 28 mei 1988 de wapenstilstand heeft ondertekend met Boyaca, een departement in Colombia, waarmee we 121 jaren in oorlog hebben gelegen. Laten we het verhaal beginnen bij het begin.

Enkele jaren na onze Belgische onafhankelijkheid kwam een Colombiaanse student, José Santos Gutierrez rechten studeren aan de Leuvense universiteit. Daar werd hij verliefd op een Leuvense schoonheid, namelijk Joséphine Harboort. Na het behalen van zijn doctorsbul vroeg hij aan de ouders van Joséphine om met haar te mogen huwen. Omdat hun dochter dan mee naar Zuid-Amerika zou moeten vertrekken, weigerden zij hun toestemming. De ontgoochelde José maakte echter carrière in zijn heimat en bracht het in 1867 van generaal tot president van de autonome en federale staat Boyaca. José was nog steeds door liefdesverdriet geplaagd en zijn eerste beleidsdaad was de oorlog te verklaren aan België. Deze oorlogsverklaring heeft hij op papier gesteld en naar de regering in Brussel gestuurd.

De brief heeft via de posterijen zijn bestemming echter nooit bereikt. De Boyocaanse strijdkrachten beschikten gelukkig niet over een strijdvaardige vloot om de haven van Oostende plots te overvallen. De culturele adviseur van de Colombiaanse president heeft in 1988 de Belgische ambassadeur Willy Stevens in kennis gebracht van de oude oorlogssituatie. Op 28 mei van dat jaar zou de strijdbijl op een vreedzame manier begraven zijn, met de ondertekening van de wapenstilstand (1).

Als we verslag krijgen van deze gebeurtenis, kunnen we dit acteren in ons geschiedenisboek.

Nederland heeft 335 jaren op oorlogsvoet gelegen met de Scilly Eilanden, gelegen in het Zuidwesten van Groot-Brittannië, aan Cornwall. Nederland was het beu dat zeeroovers van deze eilanden hun schepen van de VOC plunderden. In 1651 stuurde admiraal Tromp 12 oorlogsbodems naar deze eilanden en eiste hun overgave. Omdat deze weigerden overhandigde Tromp hun een Nederlandse oorlogsverklaring.

Admiraal Blake kwam toen juist met zijn Engelse Parlementaire vloot op de proppen om, zonder de hulp van de Nederlanders, de Scilly-eilanders mores te leren. De Engelse Burgeroorlog liep op zijn einde en de loyalistische eilandbewoners waren de laatste tegenstanders. Terwijl tussen Engeland en Nederland vrede werd gesloten, werd echter het plaatselijk conflict met de Scilly Eilanden uit het oog verloren. In 1985 ontdekten deze de toenmalige situatie en vroegen langs officiële weg een vredesmissie op touw te zetten. De diensten van Buitenlandse Zaken in Den Haag hebben de historische gegevens kunnen bevestigen. Op 17 april 1986 zou Jonkheer Huydecoper de plechtigheid van de wapenstilstand op de eilanden hebben bijgewoond (2). Waarvan akte.

Eindnoten:

1- bericht in Gazet van Antwerpen van 30 april 1988

2- bericht in Gazet van Antwerpen van 4 april 1986