

## DE PATROONHEILIGE VAN EEN LAND

**Hugo Lambrechts-Augustijns**

Zowel de Snoeck's Almanach als 't Manneke uit de Mane (volksalmanak voor Vlaanderen) vermelden niet dat op 1 februari de Heilige Brigitta van Kildare als patrones van Ierland wordt gevierd. De Druivelaar vermeldt dat gelukkig wel. Zij werd omstreeks 455 gedoopt door een leerling van Sint-Patrick. Zij stichtte in Kildare het bekende nonnenklooster. Uiteraard beschermt Sint-Patrick (17 maart) ook Ierland.

We stellen ons dan de vraag welke heilige welk land beschermt. We plaatsen hier enkele op een rijtje.

De Heilige Lutgart is de patrones van Vlaanderen. We vonden geen beschermheilige van Wallonië of van België. Jeanne d'Arc (30 mei) is de patrones van Frankrijk. Sint-Willibrordus (7 november) is de patroon van Nederland. Sint Joris (23 april) beschermt Engeland sinds 1222 en is ook co-beschermer van Europa. Augustinus van Canterbury (27 augustus) wordt ook als patroon van Engeland beschouwd. Schotland had graag een eigen beschermer en vond die steun bij de Heilige Andreas (30 november), die ook instaat voor Rusland. De Polen vinden zowel steun bij St.-Casimir (4 maart) als bij de Heilige Florianus (4 mei). Maar Florianus is tevens de patroon van Oostenrijk. Polen heeft het in de geschiedenis altijd nogal moeilijk gehad en zochten misschien daarom steun bij nog een derde patroon: Johannes van Nepomuk, die op zijn beurt Bohemen nog onder zijn vleugels neemt. Erik IX (18 mei) is de patroon van Zweden en Bonifatius (5 juni) de patroon van Duitsland. Bonifatius werd als Winfried geboren in Engeland tussen 672 en 675 en waarschijnlijk vermoord bij Dokkum op 5 juni 754 of misschien in 755. Vooraleer hij missioneerde in Duitsland was hij actief in Friesland. Maria is de patrones van de Duitse Orde en ook de beschermster van Slowakije. Italië heeft verschillende beschermheiligen: Antonius van Padua (13 juni), de Heilige Franciscus en Catharina van Siena. Catharina is, samen met de Heilige Benedictus, de beschermheilige van Europa. Catharina werd geboren als 23<sup>ste</sup> kind van een welvarende wolverter. Als patronen van Europa dienen nog Cyrillus en Methodius vernoemd te worden. Tenslotte is de Heilige Vincentius (22 januari) de patroon van Portugal en Sint Jacobus de Meerdere (25 juli) de patroon van Spanje. Over Sint Jacob hebben we later nog een ander verhaal.