

ONZE SENIOREN

Hugo Lambrechts-Augustijns

We onthouden de oude wijsheid: voor alles is een tijd gegeven,
een tijd van komen en van gaan.
Zo laten we de dingen los vooraleer ze ons loslaten.
Wie na ons komen, geven we alle kansen om zich te ontplooien.
We verheugen ons over wat zij nu tot stand brengen,
wellicht heel wat beter dan wij.
Als we tijdig aan de zijlijn staan, kunnen we in schoonheid eindigen.
Meewarig zal men niet op ons sukkelen neerkijken.
Er wachten ons nieuwe kansen voor een goede wending in ons leven
die we niet verloren laten gaan.

In: Valeer Deschacht, "Herfsttij, een enig mooi seizoen"

U krijgt nieuwe kansen en een goede wending in Uw leven bij *De Drie Rozen*.
Laat die kansen niet verloren gaan. Wie na ons komt kan deugd hebben aan onze wijsheid,
ondervinding en verdere inzet. Wie meewarig naar ons kijkt staat zelf aan de zijlijn. We
eindigen in schoonheid door gewoon verder te doen. We laten de dingen nog niet los. U heeft
ons adres?
Kom eens een babbel doen, de koffie staat klaar.