

## **“STRAND IN BLOEI” MET STRANDBLOEMEN**

**Hugo Lambrechts-Augustijns**

Heb jijzelf of jouw kinderen tijdens een vakantie aan de Belgische kust papieren strandbloemen gemaakt? In de winkels van de kustgemeenten kon je een pakketje crêpepapier, stokjes en wat ijzerdraad kopen. Wie niet handig was om mooie bloemen te maken, liet deze karwei aan moeder of grootmoeder over. Een boogvormig heuveltje van zand stelde het bloemenkraam voor en een kuil daarachter was de zitplaats. En nu maar wachten op de klanten. Geld kwam bij deze bloemenhandel niet te pas. Het geijkte betaalmiddel was een aantal schelpjes. De handelsregels konden verschillen naargelang de badplaats. In Knokke-Heist betaalde men met gekartelde schelpen, *couteautjes* genaamd.

Op het Bredense strand waren de wenteltrapjes of slakkenhuisjes gegeerd. De prijs van een strandbloem werd uitgedrukt in een aantal handjes met schelpen.

Het maken van strandbloemen is een traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Met het project “*Strand in bloei*” wil Kusterfgoed op zoek gaan naar de oorsprong en de verspreiding van papieren strandbloemen. De strandbloemenkraampjes zouden een exclusief fenomeen zijn voor de Belgische kust. Uit getuigenissen blijkt dat het ritueel zeker teruggaat tot de jaren 1920.

Heeft u foto's van uw kinderen of kleinkinderen met een bloemenkraampje aan het strand? Verhalen en getuigenissen zijn welkom via [info@kusterfgoed.be](mailto:info@kusterfgoed.be). Kijk ook even op [www.kusterfgoed.be](http://www.kusterfgoed.be).

Maar je mag jouw foto's en verhalen ook bezorgen aan het secretariaat van De Drie Rozen. Onze heemkundige kring is namelijk gespecialiseerd in het maken van papieren bloemen