

Informatie over schrijver Maurice Gilliams te Schilde

Hugo Lambrechts-Augustijns

"In 1935 huwt de schrijver Maurice Gilliams te Schilde met Gabriëlla Maria Baelemans, dochter van een rijke bierbrouwer. Het huwelijk mislukt en in 1936 verlaat Maurice zijn woning in de Molenstraat te Schilde om terug te keren naar zijn ouderlijk huis in de Lange Nieuwstraat in Antwerpen. In 1942 heeft Gilliams het lastig gehad met zijn echtscheidingsproces. De liefde tussen Maurice en Maria De Raeymaekers zal nog op het einde van hun leven wettelijk worden bezegeld. Daags na zijn echtscheiding huwde hij met Maria. Gabriëlla zal haar laatste dagen kinderloos slijten in het rusthuis Sint Lodewijk te 's-Gravenwezel."

Meer details zijn te lezen in het artikel "Gedroomde kinderen, Gilliams tussen leven en werk", van Hans Kleiss, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, 56 jg. , nr. 316, juni 2007, pp. 175-179.

Dit artikel is te consulteren in het archief van De Drie Rozen, meer bepaald op het secretariaat, 's morgens tijdens de werkdagen.