

## HIJ HEEFT ABRAHAM GEZIEN

Hugo Lambrechts-Augustijns

Een man die vijftig jaar oud is geworden, wordt dikwijls omschreven als: *“hij heeft Abraham gezien.”* Dit gezegde slaat terug op een zin uit het Johannes-evangelie (8:57), waar Jezus tot de Joden zegt: *“Ik ken Hem (God de Vader) en onderhoud zijn woord. Abraham, uw vader, juichte van vreugde bij de gedachte dat hij mijn dag zou zien: hij heeft hem gezien en zich verheugd. Toen zeiden de Joden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en Gij hebt Abraham gezien?”*

Sara was de vrouw van Abraham en naar analogie wordt een vijftigjarige vrouw Sara genoemd. Sara ontkende dat zij heimelijk gelachen heeft toen Jahweh aan Abraham zei dat zijn vrouw op 99-jarige leeftijd nog een zoon (Izaak, deze naam houdt verband met lachen) zou baren (Genesis, 18:12-15).

In een van de volgende hoofdstukken van Genesis stelt God Abraham op de proef (Gen. 22:1-19) met het bevel zijn enige zoon Izaak te offeren. In het gezegde: *“Hij weet waar Abraham de mosterd haalt”*, met als betekenis dat hij weet hoe de zaken in elkaar steken, is *‘mosterd’* een verbastering van het woord *‘mutsaard’* dat een takkenbos of brandhout is.

Het Jodendom, het christendom en de islam worden de “Abrahamitische religies” genoemd, omdat Abraham voorkomt in de *‘Tenach’*<sup>1</sup> van de Joden, de Bijbel van de christenen en de Koran van de moslims. Bij het volk Israël en de Arabieren wordt Abraham gezien als de aartsvader in letterlijke zin, bij de christenen en moslims in overdrachtelijke zin.

---

<sup>1</sup> De Tenach (in het Hebreeuws Tanach) is het voornaamste boek in het Jodendom. Tenach is een *acroniem* (het letterwoord is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord), gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd: T van Thora (Wet), N van N'ewie'iem (Profeten) en CH van K'etoeviem (Geschriften).